

deze kinderen
Willen ook een leuke kerst
En een leuk nieuwjaar
Net zoals wij!



Kindersoldaten kennen
Geen liefde en haat
En hebben kerst nooit
Meegemaakt !!!!!



Soldaatje spelen is niet leuk
Kerst vieren met z'n allen wel
Dat willen deze kinderen graag ook:

Met een pistool schieten is niet zo leuk als je denkt,
Kinderen in wat andere landen moeten vechten en dat
is niet voor de lol.
Kinderen doen eigere dingen dan volwassenen
Het kindt naar maar kinderen besellen nog niet goed
het
Verschil tussen goed en kwaad
en dan is het leven hard



ONZE RAP !!!

Als kindsoldaat heb je geen brood,
Met een geweer ga je heel snel dood.
Brood is van levensbelang,
vechten doe je niet eeuwenlang.
Spelen als soldaatje mag wel,
Maar oorlog is geen kinderspel.
Moedeloos ga je slapen,
Met een beeld van een kind met een wapen.
In een land vol oorlog in een land vol verdriet,
Mensen schreeuwen om hulp of ziet de wereld dat niet.
Dan kind heeft geen ouders
Loopt rond in een oorlogs gebied.
Hij hoort te spelen op een plek waar geen bloed vergiet.
Een leven zonder verdriet dat bestaat gewoon niet !



Charles de Foucauld MAVO



**tijd van vrede en van lichtjes,
versierde bomen en blij gezichtjes,
Voor and'ren tijd van pijn of spijt,
van winterkou en eenzaamheid.
Het stemt wel eens tot denken...
Die bomen groen, de kleur van hoop
en in de stal nieuw leven.
Een zalige Kerst is niet te koop.**

Ik heb geleerd dat kinderen het moeilijker hebben dan bij ons in het land
Het project was leuk want ik had het vorig jaar ook gedaan.
Ik vond Het lastig om de maatschappelijke werkster te interviewen.
We hebben een werkstuk gemaakt en we hebben een maatschappelijke werkster geïnterviewd
Wij vinden het goud we helpen jong en oud.

Melanchthon Berkroden

Docent:
Het doel van dit project voor onze school is het vergroten van het bewustzijn van onze leerlingen op het gebied van kinderrechten. Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen verder kijken dan de muur van de school, uiteindelijk moeten ze bewuste en verantwoordelijke burgers worden. Projecten als deze leveren daar een goede bijdrage aan.

Geef de kinderen een toekomst.
Daar hebben ze recht op.



Fijne kerst dagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Eens zo ver weg
Maar nu heel dichtbij
't Is net of je zegt
Blijf nu bij mij
Wij willen je geven
Liefde en trouw
Vertellen van Jezus
Hij houdt ook van jou

Het project ging over KINDERMISHANDELING.
Ik heb samen gewerkt met Jason Kiviet, elkaar op kunnen schieten en het uit kunnen drukken.
Wat ik erg leuk vond is dat ik erg veel geleerd heb, en het gewoon hartverscheurend is wat die kinderen allemaal mee maken.
Wat we wel lastig vond was het interview die we gedaan hebben.
Maar dat leer je van zelf.
Wij hebben een werkstuk gemaakt, en een interview met een maatschappelijke werkster van school.
Ik heb er geen woorden voor, zo heftig allemaal, ik wou dat ik ze kon helpen maar hoe?

Melanchthon Berkroden



RSG Wuringherlant



Rijswijks Lyceum